

Vrijdag 24 september 1915.

Het gerucht loopt voortdurend, dat vele vluchtelingen uit Zeebrugge en Brugge alhier aan de Muidepoort zijn toegekomen.

Indien dat bevestigd wordt, waar ze te herbergen, nu dat alle groote lokalen door de D. zijn ingenomen? Hoe die massas te voeden, nu dat er zooveel schaarschheid aan levensmiddelen bestaat ?

Vrijdag 24 september 1915.

De krant meldt.

“Bekendmaking.”

“De geheele nieuwe hennep-oogst wordt in beslag genomen.”

“Tegenhandelingen zullen met verbeurdverklaring en geldboete van 1000 mark gestraft worden.”

“Iedere privaathandel van lijnzaad wordt verboden. De reeds vroegere gesloten handelingen zijn vernietigd.”

“Het vervoeren van katoen, wol, vlas, jute, zijde en alle daaruit vervaardigde garens en geweefsels, alsook de uitvoer uit het Etappengebied, (4de leger) is verboden, enz.”

“De Etappeninspecteur”

“Graf von Westarp.”

Virginie LOVELING (« *In oorlogsnood* »)